



Droom

Een gekke droom.

Een droom is net echt.

Vannacht had ik er één.

Ik liep op een berg.

Steeds hoger en hoger.

Op de top bleef ik staan en keek naar beneden.

Toen kwam er een wolk.

De wolk nam me mee.

In de diepte lag het land.

Ik zag bossen en zee.

Ineens werd het donker, onweer kwam.

Felle bliksem,

ineens was alles weg

en lag ik rustig in mijn eigen bed.