

Lees de tekst. Beantwoord daarna de vragen.

Bij de vissen

Joris liep op het strand en zag opeens iets vreemds liggen. Het was een grote, vreemd gevormde schelp. "Ik kan misschien de zee horen ruisen in deze schelp", dacht Joris. En hij hield de schelp bij zijn oor. Maar hij hoorde de zee niet. Een stem uit de schelp riep: "Zet me neer!" Joris' mond viel open. Hij liet de schelp vallen en sprong een meter achteruit. "Z-zei jij wat?" fluisterde hij. "Natuurlijk", zei de stem. "Maar ik zei: zet me neer, en niet: kwak me neer! Kom terug en draai me weer rechtop." Joris slikte even. Voorzichtig kroop hij dichterbij en draaide de schelp met de opening naar boven. Tot zijn verbazing stak een kreeft zijn kop door het gat naar buiten. "Pfff!" blies de kreeft. "Dankzij jou heb ik een bek vol zand." "Het spijt me", zei Joris. "Maar kun je echt praten? Ben je een toverkreeft?"

"Nou, ik kan geen vis uit een hoed toveren, maar een beetje toveren kan ik wel", antwoordde de kreeft.

"Toveren!" mompelde Joris. "Maar dan kun je een wens voor me vervullen." "Zeker kan ik dat!" zei de kreeft. "Wel twee wensen zelfs. Wat zou je willen, kerel?"

Joris moest er even over nadenken. Hij bedacht dat hij een paar minuten geleden had gewenst dat hij met vissen kon spelen. "Ik wou dat ik een vis was!" riep hij uit. "Doe je ogen dicht", beval de kreeft. Joris moest lachen maar sloot zijn ogen. "Diedel dom dijn", zong de toverkreeft. "Wie een vis wil wezen, zal er een zijn." PLONS! PLETS! BLUB! Toen Joris zijn ogen weer open deed, zwom hij onder water.

"Ik ben een vis!" schreeuwde Joris. "Kijk dan! Ik ben een vis!"

Een grote platvis vermaande hem: "Kalm aan, met rustige slagen zwemmen. Je maakt zo veel kabaal dat je de grotere vissen aantrekt, en die zouden wel eens met jou willen lunchen!"

"Het lijkt me leuk met een grote vis te lunchen", antwoordde Joris. "Niet als je zelf de *lunch* bent", zei de leider van een school klipvissen. Plotseling stootte de hele school klipvissen weg ...

Meer lezen?

Lezen is leuk / Het strand en de zee

Michael F. Pellowski

Time-Life boeken, 1992

1 Wie is de hoofdpersoon in het verhaal?

- Joris
- mama
- een vis

2 Plaats de prenten in de juiste volgorde.



3 Wie zegt het? Schrijf op.

- Dankzij jou heb ik een bek vol zand!

- Het lijkt me leuk met een grote vis te lunchen.

- Zet me neer!

- Kalm aan, met rustige slagen zwemmen.

- Ik ben een vis!

4 Verbind met het juiste personage:

Joris

is een kind

de kreeft

woont in een schelp

kan toveren

wil een vis zijn

5 Welk soort tekst is dit?

een recept

een verhaal

een lied

Lees de tekst. Beantwoord daarna de vragen.

Bij de vissen

Joris liep op het strand en zag opeens iets vreemds liggen. Het was een grote, vreemd gevormde schelp. "Ik kan misschien de zee horen ruisen in deze schelp", dacht Joris. En hij hield de schelp bij zijn oor. Maar hij hoorde de zee niet. Een stem uit de schelp riep: "Zet me neer!" Joris' mond viel open. Hij liet de schelp vallen en sprong een meter achteruit. "Z-zei jij wat?" fluisterde hij. "Natuurlijk", zei de stem. "Maar ik zei: zet me neer, en niet: kwak me neer! Kom terug en draai me weer rechtop." Joris slikte even. Voorzichtig kroop hij dichterbij en draaide de schelp met de opening naar boven. Tot zijn verbazing stak een kreeft zijn kop door het gat naar buiten. "Pfff!" blies de kreeft. "Dankzij jou heb ik een bek vol zand." "Het spijt me", zei Joris. "Maar kun je echt praten? Ben je een toverkreeft?"

"Nou, ik kan geen vis uit een hoed toveren, maar een beetje toveren kan ik wel", antwoordde de kreeft.

"Toveren!" mompelde Joris. "Maar dan kun je een wens voor me vervullen." "Zeker kan ik dat!" zei de kreeft. "Wel twee wensen zelfs. Wat zou je willen, kerel?"

Joris moest er even over nadenken. Hij bedacht dat hij een paar minuten geleden had gewenst dat hij met vissen kon spelen. "Ik wou dat ik een vis was!" riep hij uit. "Doe je ogen dicht", beval de kreeft. Joris moest lachen maar sloot zijn ogen. "Diedel dom dijn", zong de toverkreeft. "Wie een vis wil wezen, zal er een zijn." PLONS! PLETS! BLUB! Toen Joris zijn ogen weer open deed, zwom hij onder water.

"Ik ben een vis!" schreeuwde Joris. "Kijk dan! Ik ben een vis!"

Een grote platvis vermaande hem: "Kalm aan, met rustige slagen zwemmen. Je maakt zo veel kabaal dat je de grotere vissen aantrekt, en die zouden wel eens met jou willen lunchen!"

"Het lijkt me leuk met een grote vis te lunchen", antwoordde Joris. "Niet als je zelf de *lunch* bent", zei de leider van een school klipvissen. Plotseling stookte de hele school klipvissen weg ...

Meer lezen?

Lezen is leuk / Het strand en de zee

Michael F. Pellowski

Time-Life boeken, 1992

1 Wie is de hoofdpersoon in het verhaal?

- Joris
- mama
- een vis

2 Plaats de prenten in de juiste volgorde.



2



1



4



3

3 Wie zegt het? Schrijf op.

- Dankzij jou heb ik een bek vol zand!

de kreeft

- Het lijkt me leuk met een grote vis te lunchen.

Joris

- Zet me neer!

de kreeft

- Kalm aan, met rustige slagen zwemmen.

de grote platvis

- Ik ben een vis!

Joris

4 Verbind met het juiste personage:



5 Welk soort tekst is dit?

- een recept
- een verhaal
- een lied

